



ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΑΡΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΤΟΣ 3^ο

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΤΕΥΧΟΣ 18^ο

Αἰκατερίνα ἢ Ὶπατία;

Μία ἀκόμα ἀπάτη τῶν νεοειδωλολατρῶν

1. Ἡ ἀγία Αἰκατερίνα

Τὴν **25ῃ Νοεμβρίου** ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία τιμᾷ τὴν μνήμη τῆς **ἀγίας μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης**. Ἡ ἀγία Αἰκατερίνα, (καὶ ὄχι Αἰκατερίνη, ὅπως ἐσφαλμένα ἔχει ἐπικρατήσει), ἦταν θυγατέρα τοῦ ἡγεμόνα τῆς Ἀλεξάνδρειας **Κόνστα** καὶ διακρινόταν γιὰ τὴν σωματικὴ τῆς ὠραιότητα. Παράλληλα, ὅλοι τὴν θαύμαζαν γιὰ τὴν εὐσέβεια, τὴν καθαρότητα καὶ τὴν ἀγνότητά τῆς. Μάλιστα, σύμφωνα μὲ ὀρισμένους ἐρευνητές, ἡ ἀγία ἀρχικὰ ὀνομαζόταν **Δωροθέα**, ἀλλὰ λόγῳ τῆς ἀγνότητάς τῆς ἀπέκτησε τὸ προσωνύμιον Λεικαθαρίνα - Αἰκατερίνα. Ὡς θυγατέρα πλουσίας καὶ ἀρχοντικῆς οἰκογενείας εἶχε τὴν ἔφεση, ἀλλὰ καὶ τὶς οἰκονομικὰς προϋποθέσεις προκειμένου νὰ λάβει μόρφωση ὑψηλοῦ ἐπιπέδου. Ἐπειδὴ μάλιστα διέθετε ὀξύνοια καὶ φιλομάθεια, ἔγινε κάτοχος πολλῶν γνώσεων, τόσο χριστιανικῶν, ὅσο καὶ φιλοσοφικῶν - ἐπιστημονικῶν.

Οἱ περιγραφὲς τοῦ μαρτυρίου τῆς ἀναφέρουν ὅτι ὁ Ρωμαῖος αὐτοκράτορας **Μαξιμῖνος** τὴν προκάλεσε νὰ ἔλθει σὲ ἀντιπαράθεση ἐπιχειρημάτων μὲ πενήντα ἐθνικοὺς φιλοσόφους, ἀριθμὸς ὁ ὁποῖος κατ' ἄλλους συγγραφεῖς ἀνέρχεται στοὺς ἑκατὸν πενήντα. Ὁ αὐτοκράτορας ἦταν βέβαιος ὅτι μία, ἔστω καὶ μορφωμένη, γυναίκα δὲν θὰ εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ ἀνταπεξέλθει στὴν γνώση τῶν σοφῶν ἀνδρῶν.

Ἡ ἀγία Αἰκατερίνα ὀνομάστηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας **«πάνσοφος»**. Καὶ τοῦτο ἐπειδὴ ἀπεστόμωσε καὶ κατατρόπωσε μὲ τὰ ἐπιχειρήματά τῆς τοὺς ἐθνικοὺς σοφούς, μέχρι σημείου μάλιστα νὰ μεταστραφοῦν αὐτοὶ πρὸς τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀργότερα νὰ γίνῃ Χριστιανὴ ἢ σύζυγος τοῦ Μαξιμίνου, **Φαυστίνα**, καθὼς καὶ στρατιῶτες τῆς φρουρᾶς τῆς. Τὸ γεγονός αὐτὸ ἐξόργισε τὸν Μαξιμῖνο, ὁ ὁποῖος διέταξε τὴν θανάτωση ὅλων. Τελικὰ, σύμφωνα μὲ τοὺς ἐρευνητές, ἡ

άγια Αικατερίνα, αφού απέκρουσε τις κολακείες και τις υποσχέσεις του Μαξιμίνου, υπέστη σκληρά μαρτύρια και αποκεφαλίσθηκε την **24η Νοεμβρίου του 305 μ.Χ.**

2. Η Υπατία

Στον αντίποδα βρίσκεται η άλεξανδρινή νεοπλατωνική φιλόσοφος **Υπατία**. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που διακρίθηκε στα μαθηματικά. Η ζωή της τοποθετείται περίπου από το **370 έως το 415 μ.Χ.** δηλαδή πολλές δεκαετίες μετά το μαρτύριο της άγιας Αικατερίνης. Αυτό το γεγονός είναι αρκετό για να αποκλεισθεί οποιαδήποτε σύγχυση μεταξύ των δύο αυτών προσώπων. Η Υπατία διακρίθηκε για την εύλωττία της, την μετριοφροσύνη της και την εξωτερική όμορφιά της. Θαυμάζοταν επίσης για την ήθικη της αυστηρότητα, την παρθενία, καθώς και για τον άσκητικό τρόπο ζωής, πράγμα άναμενόμενο για άνθρωπο που έμφορείται από **νεοπλατωνικές ιδέες**. Όλα αυτά τα προσόντα της σε συνδυασμό με τα αξιοσημείωτα πνευματικά της χαρίσματα την κατέστησαν πασίγνωστη στους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής, με αποτέλεσμα να προσελκύσει μεγάλο αριθμό μαθητών. Μεταξύ των μαθητών της συγκαταλέγονταν και αρκετοί Χριστιανοί, όπως ο **Συνέσιος**, ο μετέπειτα επίσκοπος **Κυρήνης**, ο **Ευδόπιος** επίσκοπος **Πτολεμαΐδος της Αιγύπτου**, ο **Ίσίδωρος** ο **Πηλουσιώτης** κ.ά. Το γεγονός αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η διδασκαλία της δεν βρισκόταν μακριά από την Χριστιανική πίστη, όπως άλλως τε γνωρίζουμε και από τα κείμενα και άλλων νεοπλατωνικών φιλοσόφων. Κατά συνέπεια, εντός του θρησκευτικά τεταμένου κλίματος με εντάσεις, και όρισμένες φορές συγκρούσεις, μεταξύ Χριστιανών και ειδωλολατρών, η Υπατία δεν μπορούσε να εγείρει την αντιπαλότητα των Χριστιανών, τουλάχιστον όχι στον βαθμό που αυτό συνέβη με τους πολυθεϊστές και παγανιστές της εποχής.

3. Ο θάνατος της Υπατίας

Όταν ο άγιος **Κύριλλος** ανέλαβε τον πατριαρχικό θρόνο της **Αλεξανδρείας (412 μ.Χ.)** δεν κατόρθωσε να έλθει σε συμβιβασμό με τον ειδωλολάτρη **έπαρχο της πόλεως, Ορέστη**, γεγονός για το οποίο από το χριστιανικό πλήθος θεωρήθηκε υπεύθυνη η Υπατία, λόγω της σχέσεώς της με τον Ορέστη. Η Υπατία τελικά δολοφονήθηκε, σύμφωνα με τον **Σωκράτη** σχολαστικό, από μερίδα πλήθους Χριστιανών, επειδή πίστευαν ότι ήταν υπαίτια για την μη συμφιλίωση του επάρχου Ορέστη και του **επισκόπου Αλεξανδρείας Κυρίλλου**, οι οποίοι βρίσκονταν σε διένεξη και παρά το ότι είχε πολλούς Χριστιανούς φίλους. Ο φανατισμένος όχλος την ξεγύμνωσε, την κατέκοψε με θραύσματα άγγειων ή κοφτερά όστρακα και μετά έκαψαν τα σκορπισμένα και αίμόφυρτα μέλη της, πρακτική που ακολουθούσε ο όχλος της περιοχής και σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση του **Πατριάρχη Προτέρου**. Ως τόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η βασική πηγή του γεγονότος είναι ο **Σωκράτης** ο σχολαστικός, ο οποίος υπήρξε σύγχρονος και αντίπαλος του **άγιου Κυρίλλου**, καθώς ανήκε στη αίρεση των Νοβατιανών, τους οποίους καταπολέμησε ο άγιος Κύριλλος.

4. Οι προσπάθειες για εκμετάλλευση του γεγονότος

Αυτό το δυσάρεστο γεγονός έδωσε μία πρώτη τάξεως ευκαιρία στους αντιχριστιανικούς κύκλους για να κατηγορήσουν δήθεν την χριστιανική πίστη για φανατισμό και τους κληρικούς για σκοταδισμό. Έξαπέλυσαν κατηγορίες ότι η Υπατία κατακρεουργήθηκε μόνο επειδή δεν ήταν Χριστιανή. Και άρχισαν να διαπλέκουν μύθους και δοξασίες πέρα από κάθε φαντασία. Από τον προτεστάντη **John Toland (1720)**, τον **Βολταίρο (1736)**, τον **Charles Kingsley (1853)**, τον **Gibbon (1898)** μέχρι τα

νεότερα φεμινιστικά κινήματα, ή μορφή της Υπατίας κατέστη το σύμβολο των θυμάτων της δήθεν βίας των Χριστιανών κατά των ειδωλολατρών. Διάφορες ιστοσελίδες, που σήμερα προπαγανδίζουν υπέρ των αρχαιολατρών, χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, και την προσωπικότητα της Υπατίας, προκειμένου να πληγεί ή συνείδηση των πιστών που δεν έχουν την απαραίτητη ιστορική γνώση. Διαδόθηκε μάλιστα και ο ισχυρισμός ότι οι Χριστιανοί έκλεψαν τα μυστικά και τις γνώσεις της Υπατίας και τα παρέδωσαν στην άγια Αικατερίνα, ώστε να την εμφανίσουν αυτήν σοφότερη από την Υπατία (!) Κάτι τέτοιο βεβαίως είναι παράλογο, δεδομένου ότι η Υπατία υπήρξε κατά πολύ μεταγενέστερη της άγιας Αικατερίνης. Τον **Ιανουάριο του 2010** άρχισε ή προβολή στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες της ταινίας **Agora**, ή οποία περιγράφει την ζωή της Υπατίας. Η ταινία βρίθει ανακριβειών και παρουσιάζει την Υπατία ως θύμα της χριστιανικής μισαλλοδοξίας. **Για λόγους θεάματος την εμφανίζει νεαρή και έλυστική, ενώ είναι παγκοίως γνωστό ότι η Υπατία δολοφονήθηκε σε ηλικία περίπου 60 ετών.**

Πράγματι, εκείνη την εποχή, **(τέλη του Δ' αιώνα)**, υπήρχε ένταση στις σχέσεις μεταξύ εθνικών και Χριστιανών. Εν τούτοις οι Χριστιανοί δεν προκαλούσαν, αντιθέτως σχεδόν πάντα απαντούσαν στις προκλήσεις των ειδωλολατρών. Οι σύγχρονοι αρχαιολάτρες εστιάζουν σκοπίμως σε όρισμένα ελάχιστα μεμονωμένα γεγονότα και ακολουθώντας την τακτική της υπερβολής προπαγανδίζουν τις απόψεις τους. Η περίπτωση της Υπατίας αποτελεί για αυτούς μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να διασπείρουν άμφιβολίες, διότι ο τρόπος του θανάτου της σε συνδυασμό με την σύγχυση του προσώπου της με την άγια Αικατερίνα, κάνουν να φαίνεται λογική ή συκοφαντία κατά των Χριστιανών. Έτσι, την παραπλάνηση είναι πολύ εύκολη.

5. Η άποκατάσταση της αλήθειας

Όπως ή **Maria Dzielksa (1995)**, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Υπατία δεν θανατώθηκε για θρησκευτικούς λόγους, αλλά από προσωπικά και πολιτικά κίνητρα, δηλαδή εξ αιτίας του φθόνου για την επιτυχία και το γόητρό της, που είχε αποκτήσει στους κύκλους της άρχουσας τάξεως. Αξίζει να σημειωθεί και το ότι ο μαθητής της Υπατίας επίσκοπος **Συνέσιος**, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο της Υπατίας έσπευσε στην Αλεξανδρεία, για να συμβάλει στην κατάπαυση των ταραχών. Μετά από πρότασή του συνεκλήθη Σύνοδος **(Νοέμβριος του 414 μ.Χ.)** δηλαδή λίγους μήνες μετά τον θάνατο της Υπατίας που συνέβη τον Μάρτιο του ίδιου έτους), κατά την διάρκεια της οποίας επέδειξε επιστολή της Υπατίας, με την οποία διατύπωνε την θέλησή της να γίνει Χριστιανή. Πρόσθεσε ότι σκόπευε να την βαπτίσει ο ίδιος το Μ. Σάββατο, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν, διότι η Υπατία θανατώθηκε τον Μάρτιο, κατά την διάρκεια της **Μ. Τεσσαρακοστής**. Ο ισχυρισμός των αρχαιολατρών ότι δήθεν η Υπατία δολοφονήθηκε από Χριστιανούς για θρησκευτικούς λόγους καταρρίπτεται παταγωδώς.

6. Η ανιστόρητη νεοειδωλολατρία

Η ιστορική αλήθεια είναι συντριπτική. Ο Χριστιανισμός διαδόθηκε και εξαπλώθηκε μέσα σε συνθήκες διωγμών. Οι Χριστιανοί έγιναν θύματα διωγμών αρχικά από τους **ιουδαίους, (και ως κατηγορούν οι αρχαιολάτρες ότι ο Χριστιανισμός είναι ιουδαϊκής προελεύσεως)**, και εν συνεχεία από τους ειδωλολάτρες. Είναι μοναδικό φαινόμενο στην παγκόσμια ιστορία να εξαπλώνεται τόσο γρήγορα μία πίστη εν μέσω τόσο δυσμενούς κλίματος. Μόνο ως αποτέλεσμα

θείας παρεμβάσεως μπορεί νοηθεί.

Οι πρόγονοί μας Έλληνες άσπάστηκαν την πίστη του Χριστού όχι με την βία, όπως υποστηρίζουν οι αρχαιολάτρες, αλλά άπεναντίας αντιμετώπιζοντας βία προς την αντίθετη κατεύθυνση, να μην είναι Χριστιανοί. Άλλως τε, είναι πλέον σαφέστατα άποδεδειγμένο ότι οι αρχαίοι πρόγονοί μας πολλά χρόνια πριν τον Χριστό είχαν στην πλειοψηφία τους στραφεί σε μυστηριακές λατρείες ή σε μονοθεϊστικές φιλοσοφικές αντιλήψεις έγκαταλείποντας την λατρεία του δωδεκαθέου. Καί όσοι την διατηρούσαν την είχαν «**νοθεύσει**» με εισαγόμενους μη έλληνικούς θεούς, όπως ή **Ίσιδα** από την **Αίγυπτο**, ό **Μίθρας** από την **Περσία** κ.ά. Γι' αυτό και σπανίως Έλληνες βασάνιζαν Χριστιανούς. Οι διωγμοί έπινοήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν κυρίως από τους **Ρωμαίους**.

Στην αντιπαράθεση μεταξύ Χριστιανών και είδωλολατρών τó θύμα ήταν άσφαλώς οι

Χριστιανοί, οι όποιοι κατέθεσαν τó αίμα μαρτύρων, ό άριθμός των όποιών άνέρχεται σε έκατομμύρια. Αυτό τó γνωρίζουν όλοι όσοι γνωρίζουν, έστω και έπιφανειακά, την ιστορική αλήθεια. Γι' αυτό και **οί σύγχρονοι αρχαιολάτρες καταφεύγουν σε μυθεύματα και διαστρεβλώσεις**, προκειμένου να παρουσιάσουν ψευδώς τούς Χριστιανούς ως θύτες και τούς είδωλολάτρες ως θύματα και ότι ό Χριστιανισμός δήθεν **κατέστρεψε τόν έλληνικό πολιτισμό**. Η περίπτωση της Ύπατίας και ή σύγχυσή της με την άγία Αίκατερίνα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας τακτικής. **Δέν πείθουν όμως κανένα, παρά μόνο εκείνους πού δέν έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ιστορική αλήθεια**. Ήταν και παραμένουν άνιστόρητοι.

Δημήτριος Μασσαράς

έκπαιδευτικός

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ: 6977582800

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών

κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ν. Βότση 34, Τηλ. : 2610-320.602, Fax: 2610-279.533 email: i-m-patron@otenet.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Άρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

Πέτρος Κούλης, Γραφικές Τέχνες, Τηλ.: 2610-273.093, email: paulkoulis@gmail.com