



ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΑΡΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΤΟΣ 6°

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΤΕΥΧΟΣ 33°

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

Ο Ισλαμισμός ανήκει στις μονοθεϊστικές θρησκείες. Οί πιστοί μουσουλμάνοι πιστεύουν στον Άλλάχ και σέ ό,τι κήρυξε ο προφήτης Μωάμεθ. Η λέξη ισλάμ σημαίνει υποταγή στο Θεό. Ο καθένας πού αποδέχεται αυτή τή στάση υπακοής στον Άλλάχ ονομάζεται μουσλίμ, δηλαδή μουσουλμάνος. Υπάρχουν και κάποιες άλλες ονομασίες πού τούς χαρακτηρίζουν όπως Μουσουλμανισμός και Μωαμεθανισμός. Ο όρος Μωαμεθανισμός θεωρείται λανθασμένος διότι δέν λατρεύεται τό πρόσωπο του Μωάμεθ αλλά οί διδασκαλίες του. Κεντρικό πρόσωπο λατρείας είναι ο Άλλάχ. Για νά διαμορφωθεί αυτή ή θρησκεία δανείστηκε στοιχεία από τήν προ-ισλαμική άραβική θρησκεία, τόν ιουδαϊσμό και τόν χριστιανισμό. (Η προ-ισλαμική θρησκεία είναι ένας συνδυασμός άνιμισμοϋ και πολυθεϊσμοϋ. Ο άνιμισμός είναι ή πίστη ότι όλα τά όντα είναι έμψυχωμένα μέ κάποιο πνεϋμα πού τά κατοικεί. Υπήρχε διαδεδομένη αυτή ή πίστη των πνευμάτων τά όποια κατοικούσαν στα δέντρα και στις πηγές των οάσεων.) Σέ φιλοσοφικό επίπεδο ο μουσουλμανισμός έπηρεάστηκε από τήν έλληνική σκέψη τόσο τήν πλατωνική όσο και τήν άριστοτελική. Σήμερα ο ισλαμισμός έχει έξαπλωθεί σ' ολόκληρο τόν κόσμο. Από τήν Ινδία, Νοτιοανατολική Άσία και Ινδονησία έως

τήν Ρωσία, τά Βαλκάνια και τήν Εϋρώπη. Θά πρέπει σ' αυτό τό σημείο νά σημειωθεί ότι στην Ελλάδα υπάρχουν μουσουλμάνοι κυρίως στην Δυτική Θράκη οί έπονομαζόμενοι Πομάκοι.

Ίστορικά στοιχεία για τόν Μωάμεθ

Ο Μωάμεθ γεννήθηκε τό 570μ.Χ. Λίγα μόνο γνωρίζουμε για τήν παιδική του ηλικία. Νέος μπήκε στην υπηρεσία μιας πλούσιας χήρας, τής Χαντίτζα, τήν όποια παντρεύτηκε. Η οικογένειά του λάτρευε ιδιαίτερα τόν Άλλάχ. Ο ίδιος είχε θρησκευτικές άναζητήσεις γι' αυτό άπομονωνόταν για νά προσευχηθεί. Έτσι έζησε ως τήν ηλικία των σαράντα έτών. Του συνέβη τότε ένα γεγονός πού του άλλαξε τήν ζωή. Μιά νύχτα πού προσευχόταν στα βουνά του έφανίστηκε ο άρχάγγελος Γαβριήλ κρατώντας ένα κείμενο και τόν διέταξε νά τό άπαγγείλει. Ακολούθησαν και άλλα τέτοια όράματα. Θεώρησε ότι ο Θεός του άποκαλύπτεται για νά μεταφέρει στους ανθρώπους τήν αλήθεια. Διακήρυττε λοιπόν ότι ο Άλλάχ είναι ο ένας και μοναδικός Θεός μεταξύ των πολλών θεοτήτων. Έτσι ξεκίνησε ή σύγκρουση ανάμεσα στους πολυθεϊστές και τόν Μωάμεθ. Τό 622 μ.Χ. εγκατέλειψε τήν Μέκκα για νά μεταφερθεί στην Μεδίνα. Αυτή ή χρονολογία θεωρείται ή άρχή του μουσουλμανικοϋ

ήμερολογίου. Μέ την εἴσοδό του στήν Μεδίνα ἐπέβαλλε τήν νέα θρησκεία, τό ἰσλάμ. Τό 630 μ.Χ. ἐπιτίθεται στήν Μέκκα, τήν καταλαμβάνει, μετατρέποντάς την σέ κέντρο τῆς νέας θρησκείας. Πεθαίνει τό 632 μ.Χ.

Τό Κοράνι

Τό ἱερό κείμενο τῶν Μουσουλμάνων ὀνομάζεται Κοράνιο. Προέρχεται ἀπό τήν ἀραβική λέξη κουράν (qurān) ἡ ὁποία σημαίνει ἀγγελία, ἀνάγνωση, κήρυγμα. Περιέχει τόν ἴδιο τό λόγο τοῦ Θεοῦ ἔτσι ὅπως τόν ἀποκάλυψε ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ στόν Μωάμεθ. Τό κείμενο χαρακτηρίζεται ὡς θεόσταλτο. Ἀποτελεῖται ἀπό 114 κεφάλαια τά ὁποία ὀνομάζονται «σοῦρες». Τό κοράνιο θεωρεῖται ὡς τό μοναδικό αἰσθητό σημεῖο τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους ἀφοῦ ἡ μουσουλμανική θρησκεία δέν διαθέτει οὔτε ἱερατεῖο ἀλλά οὔτε καί μυστήρια, δέν ὑπάρχει λειτουργική ζωή. Μερικές ἀπό τίς διδασκαλίες τοῦ κορανίου εἶναι οἱ ἐξῆς:

➤ Ὁ Θεός εἶναι ἕνας, ὁ Ἀλλάχ καί ὁ Μωάμεθ εἶναι ὁ προφήτης του.

➤ Οἱ ἄγγελοι εἶναι δημιουργήματα του Ἀλλάχ καί ἔχουν ὡς ἔργο τους νά ἐκτελοῦν τίς ἐντολές του.

➤ Ἡ ζωή καί οἱ πράξεις τῶν ἀνθρώπων προκαθορίζονται ἀπό τή βούληση του Ἀλλάχ ὁ ὁποῖος ἄλλον ὀδηγεῖ στό σωστό δρόμο καί ἄλλον τόν ἀφήνει νά πλανηθεῖ.

➤ Ἡ ἀνταμοιβή ἡ ὁποία συνίσταται τόσο στήν παραδείσια κατάσταση μέ πάμπολλες ἀπολαύσεις ὅσο καί στήν κόλαση στήν ὁποία περιλαμβάνει ἀρκετά βασανιστήρια. Ἰδιαιτέρα τονίζεται ἡ κατάσταση τοῦ παραδείσου ἀπό κείνους πού δίνουν τήν ζωή τους σέ μάχη ἐναντίον τῶν ἀπίστων. Αὐτό εἶναι τό φαινόμενο τῶν καμικάζι ὅπου καί στίς μέρες μας βλέπουμε ἀνθρώπους νά τυλίγονται μέ ἐκρηκτικά καί νά σκοτώνονται.

Ἡ διδασκαλία τοῦ κορανίου γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό καί γιά τήν Παναγία

Ὁ Ἰησοῦς ἀναφέρεται στό κοράνιο στά χωρία

4.154-156, 5.79. Ἀπορρίπτουν τήν θεότητα Του (4.169), τόν ἀποκαλοῦν ὅμως «Μεσσία», «Λόγο του Θεοῦ», «δεύτερο Ἀδάμ». Ἦρθε στόν κόσμο μέ ὑπερφυσικό τρόπο ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, προφήτευσε ἀπό τήν βρεφική του ἡλικία καί ἔκανε πολλά θαύματα. Σύμφωνα μέ τό Ἰσλάμ δέν σταυρώθηκε, οὔτε ὅμως ἀναστήθηκε. Οἱ ἀντίπαλοί του ἀπλά σκότωσαν τόν Ἰούδα πού ἔμοιαζε μέ τόν Χριστό ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐπέστρεψε στόν Θεό. Σέβονται πολύ τήν Παρθένο Μαρία, τή δέχονται ὡς μητέρα Του ἀλλά ὄχι ὡς Θεοτόκο.

Οἱ Πέντε στόλοι

Οἱ Μουσουλμάνοι ἔχουν πέντε βασικά καθήκοντα πού πρέπει νά τηροῦν ὑποχρεωτικά καί ὀνομάζονται «πέντε στόλοι».

I. Πρέπει νά ἐπαναλαμβάνουν τή φράση «δέν ὑπάρχει ἄλλος Θεός παρά μόνο ὁ Ἀλλάχ καί ὁ Μωάμεθ εἶναι ὁ προφήτης του». Αὐτή ἡ φράση ὁμολογίας ἐπαναλαμβάνεται ἀπό κάθε πιστό μουσουλμάνο.

II. Ἡ προσευχή. Κάθε μουσουλμάνος πρέπει νά προσεύχεται σέ κάποια χρονικά διαστήματα τῆς ἡμέρας στρέφοντας πρός τήν μεριά τῆς Μέκκας.

III. Ἡ ἐλεημοσύνη. Κάθε μουσουλμάνος ἔχει καθήκον νά ἐλεεῖ τόν συνάνθρωπό του δείχνοντας κατ' αὐτό τόν τρόπο τήν ἀγάπη καί τήν συμπαράσταση σ' ἐκεῖνον πού πάσχει.

IV. Νηστεία. Λόγω ὅτι ἔχουν τό σεληνιακό ἡμερολόγιο, ὁ μήνας Ραμαντάν ὅπως λέγεται, ἔχει σταθερή θέση μέσα στό ἔτος. Ἀπέχουν κατά τόν μήνα αὐτό ἀπό τροφή καί ἀπό κάθε εἶδος ευχαρίστηση πού προκαλοῦν οἱ αἰσθήσεις. Ἡ νηστεία διαρκεῖ ἀπό τήν αὐγή ὡς τήν δύση τῆς ἡμέρας.

V. Ἱερή ἀποδημία. Κάθε μουσουλμάνος ἔχει τήν ὑποχρέωση ἔστω καί μιά φορά στή ζωή του νά πάει νά προσκυνήσει στά ἱερά μνημεῖα τῆς Μέκκας.

Ὁμοιότητες καί διαφορές Μουσουλμανισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ

Στίς δύο θρησκείες συναντᾶμε ὁμοιότητες καί

διαφορές. Και στις δύο βρίσκουμε τήν νηστεία, τήν προσευχή, τήν έλεημοσύνη, πίστη για τούς άγγέλους, άναγνωρίζουν τήν ύπαρξη τών δαιμόνων, πίστη για τήν μετά θάνατο ζωή, πίστη για τήν κόλαση και τόν παράδεισο, έχουν άγιες γραφές, είναι και οι δύο μονοθεϊστικές Θρησκείες. Υπάρχουν και διαφορές που είναι πολύ σημαντικές. Στόν μουσουλμανισμό ο Θεός είναι ένας. Στόν χριστιανισμό ο Θεός είναι ένας και τριαδικός. Φως ο Πατήρ, Φως ο Υιός, Φως τό Άγιο Πνεύμα. Τρία πρόσωπα ένας Θεός. Τό πώς τά πρόσωπα είναι τής μιᾶς Θεότητος, μίας Ουσίας, μίας Ενέργειας, πώς έχουν τήν ίδια γνώμη, πώς είναι άχώριστα, πώς προβαίνουν στήν ίδια πράξη, πώς έχουν τήν ίδια θέληση, όλα αυτά είναι πέραν κάθε λογικής. Αυτά άποκαλύπτονται στις κεκαθαρμένες, φωτισμένες και τεταπεινωμένες καρδιές. Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο Ίησους Χριστός είναι ένας προφήτης και τίποτα παραπάνω. Επίσης δεν δέχονται τήν άνάστασή του και δεν Τόν δέχονται ως Υιό του Θεού. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Ίησους Χριστός είναι ο μονογενής Υιός του Θεού. Ο Ίδιος είναι Θεός και άνθρωπος, ήρθε στή γή, έγινε άνθρωπος, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, δίνοντας τέλος στόν Θάνατο. Γι' αυτό τό διαλαλούμε περίτρανα τήν ημέρα της άναστάσεως: «Χριστός άνέστη εκ νεκρών θανάτῳ θάνατον πατήσας». Μιά άκόμη διαφορά τήν συναντάμε στήν Βίβλο. Η Βίβλος για τούς μουσουλμάνους περιέχει όρισμένες άλήθειες. Τό κοράνιο είναι τό βιβλίο εκείνο που έδωσε ο Άρχάγγελος Γαβριήλ στόν Μωάμεθ και δεν υπάρχει κάτι άνώτερο απ' αυτό. Στόν χριστιανισμό η Βίβλος μαζί με τήν ιερά παράδοση συνιστούν τήν άλήθεια. Αυτά τά δύο δεν διαχωρίζονται αλλά παραμένουν ένωμένα συμπληρώνοντας τό ένα τό άλλο. Ο Θεός στόν χριστιανισμό προγνωρίζει αλλά ποτέ δεν προκαθορίζει έν αντίθεσει με τούς μουσουλμάνους που ο Άλλάχ προκαθορίζει. Με τό να προκαθορίζει ο Θεός χάνεται η έλευθερία του ανθρώπου. Επίσης, ο παράδεισος για τούς Μουσουλμάνους έχει ύλικές άπολαύσεις ένω για τόν χριστιανισμό ο παράδεισος είναι πνευματική κατάσταση. Για τό χριστιανισμό η ισότητα μεταξύ τών δύο φύλων είναι

άδιαπραγμάτευτη. Στόν μουσουλμανισμό η γυναίκα θεωρείται κατώτερη του άνδρός. Τέλος στόν μουσουλμανικό χῶρο δεν υπάρχουν εικόνες και λειτουργική ζωή κάτι που δεν ισχύει στόν χριστιανισμό, άφοῦ και εικονίζονται ιερά πρόσωπα αλλά και μυστήρια υπάρχουν προς ένίσχυση τών πιστών.

Ποιός είναι ο άληθινός Θεός;

Σήμερα στήν εποχή τής υπερπληροφόρησης ο άνθρωπος μπερδεύεται και δεν ξέρει τι να πιστέψει. Θέλει να γνωρίσει τόν άληθινό Θεό για να άκουμπήσει πάνω του τά τόσα προβλήματα τής καθημερινότητας, όμως δεν έχει κάποια κριτήρια για να επιλέξει. Γι' αυτό γεννιόνται μερικά έρωτήματα που χρειάζονται άπάντηση, όπως για ποιο λόγο η όρθόδοξη πίστη είναι η όρθή; Ποιό είναι τό κριτήριο για να μπορέσει κάποιος να πιστέψει στόν άληθινό Θεό; Φυσικά δεν πρέπει να άδιαφορούμε στό γεγονός ότι όλες οι θρησκείες ανά τήν υφήλιο και οι εκατοντάδες τών αιρέσεων δίνουν κάποια έρεθίσματα και επιχειρήματα άλλοτε πειστικά και άλλοτε όχι στό θέμα άναζήτησης του Θεού. Άς δοῦμε όμως τό θέμα πιο ειδικά. Ο κάθε άνθρωπος έχει έσωτερικά τήν άνάγκη να αναφερθεί σε μία άπόλυτη πραγματικότητα και όταν βρει αυτή τήν πραγματικότητα θα μπορέσει να άπαλλαγεί από κάθε τι που θεωρείται αντίθετη προς αυτήν. Μιά τέτοια άπόλυτη πραγματικότητα μπορεί να μην είναι ο Θεός αλλά κάτι άλλο που τό άνυψώνει ο Ίδιος ο άνθρωπος ως Θεό. Έτσι παραδείγματος χάριν μπορεί να βάλει ο άνθρωπος ως τέτοιο τόν πλοῦτο, τήν δύναμη, τήν όμορφιά, τήν ευχαρίστηση ή όποια προέρχεται από τις αισθήσεις, κάποιο πρόσωπο, όπως κάποιο καλλιτέχνη, ήθοποιό, ποδοσφαιριστή, γενικά κάποιο ΐνδαλμα κ.λπ. Η ζωή του καθενός περιστρέφεται γύρω απ' αυτή τήν άπόλυτη πραγματικότητα που κάθε φορά τοποθετεί και όλα τά υπόλοιπα που είναι σχετικά βρίσκονται γύρω απ' αυτό. Στις θρησκείες για να χαρακτηρίσουν αυτή τήν άπόλυτη πραγματικότητα χρησιμοποίησαν πολλά όνόματα. Ένα απ' αυτά τά όνόματα, τό όποιο είναι πιο γνωστό σε

μᾶς εἶναι «Θεός». Κάθε θρησκεία χρησιμοποιεῖ τὸν ὄρο Θεοῦ μέ τὸν δικό της τρόπο γι' αὐτό διακρίνονται σέ πολυθεϊστικές, μονοθεϊστικές καί πανθεϊστικές θρησκείες. Ἐπανερχόμεστε πάλι στό ἀρχικό ἐρώτημα πού θέσαμε, ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός; Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐπικυρώνει μέ τά λόγια Του «ὅτι ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰωάννης 14,6). Ὁ Χριστός δέν ἀνακαλύπτεται μέσα ἀπό πειράματα ἀλλά ἀποκαλύπτεται στόν ἄνθρωπο. Ζητᾶ ἀπό τόν ἄνθρωπο ὁ Θεός νά τόν πιστέψει μέ ὅλη του τήν καρδιά (Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ' ὅλης της καρδίας σου, ἐξ' ὅλης τῆς ψυχῆς σου, ἐξ' ὅλης τῆς ἰσχύος σου, ἐξ' ὅλης τῆς διανοίας σου καί τόν πλησίον σου ὡς ἐαυτόν. Λουκᾶς 10,27). Ἀπόδειξη ὅτι ἀγαπάει ὁ ἄνθρωπος τόν Θεοῦ εἶναι ὅτι θά ἀγαπήσει τόν πλησίον του σάν τόν ἐαυτό του. Ὁ Θεός δέν προσφέρει κάποια ἀφηρημένη γνώση γιά τήν ἀλήθεια, ἀλλά ὁ ἴδιος εἶναι ἡ ἀλήθεια. Γι' αὐτό λέει ὅτι κανένας δέν μπορεῖ νά πεῖ ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Θεός παρά μόνο μέ τήν φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Α' Κορ. 12,3). Ἡ οὐσία του Θεοῦ δέν μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ μέ

στοιχεῖα τοῦ κόσμου· ἐάν γινόταν κάτι τέτοιο δέν θά ἦταν ἀληθινός Θεός ἀλλά ἕνας ἄνθρωπος. Χρειάζεται ἡ ἐλεύθερη προαίρεση του ἀνθρώπου - δηλαδή νά κινηθεῖ ἐλεύθερα ὁ ἴδιος πρὸς τόν Θεοῦ χωρίς κάποια πίεση ἀπό ἄλλον - ὁ συνεχόμενος ἀγώνας κατά τῶν παθῶν, συμμετοχή στά μυστήρια τῆς ἐκκλησίας (βάπτισμα, χρίσμα, ἐξομολόγηση, θεία εὐχαριστία). Μέ τά δύο πρῶτα μυστήρια ὁ ἄνθρωπος εἰσέρχεται στήν ἐκκλησία. Μέ τό μυστήριο της μετανοίας συνεχῶς ἀνακαινίζεται, ἀνανεώνεται, ἐνῶ μέ τό μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας ἐνώνεται μέ τόν Θεοῦ, τόν ἀναστημένο Χριστό. Ὁ Χριστός κατάργησε τόν θάνατο μέ τήν ἀνάστασή του καί ὑπῆρξε ἡ ἀρχή τῶν ἀναστημένων κοιμηθέντων. Ἡ ἀνάσταση εἶναι τό κεντρικό καί τό κυρίως γεγονός τοῦ χριστιανισμοῦ καί δίχως αὐτήν ἡ πίστη μας θά ἦταν μάταιη ὅπως χαρακτηριστικά λέει ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος (Α' Κορ. 15,17).

Επιμέλεια

Παναγιώτης Μηνιάτης θεολόγος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ: 6977582800

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν

κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ν. Βότση 34, Τηλ. : 2610-320.602, Fax: 2610-279.533 email: i-m-patron@otenet.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

Πέτρος Κούλης, Γραφικές Τέχνες, Τηλ.: 2610-273.093, email: paulkoulis@gmail.com