



ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΟΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΤΟΣ 6^ο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΤΕΥΧΟΣ 31^ο

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣΥΝΗΣ

Ως είσαγωγή στό πολύ σοβαρό θέμα τοῦ μεγάλου μυστηρίου τῆς Ἱεροσύνης όμως έπιυθυμούσαμε νά αναφέρουμε λίγες λέξεις τοῦ Γέροντος Παΐσιου τοῦ Ἀγιορείτου σέ προσκυνητές πού τόν ρωτούσαν γιά τό θέμα: «Ἄν ἥξεραν ὅσοι ἥθελαν νά γίνουν ιερεῖς τί ζητᾶ ὁ Θεός ἀπό τόν ιερέα του, δέ όμως τολμοῦσε κανείς νά γίνει ἀπό φόβο καί μόνο. Ἅς κάνουν τουλάχιστον ὅσα περιμένει ὁ λαός ἀπό αὐτούς». Ἐλπίζουμε μέ τά παραπάνω λόγια τοῦ μεγάλου Γέροντα τῆς Ὁρθοδοξίας νά ἔχουμε ὑποψιάσει τούς ἀναγνῶστες μας περί τοῦ πόσο φοβερό καί τρομερό είναι τό ἔργο πού ἐπιτελεῖ ὁ ιερέας ἐντός τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας μας.

Καταρχάς ἡ Ἱεροσύνη ἔχει 3 διακριτούς βαθμούς μέδια φορετικές εὐθύνες καί ἀρμοδιότητες πού ὑπάρχουν ἔξαρχης στήν Ἑκκλησία μας. Ξεκινώντας ἀπό τούς πρώτους χρόνους τῆς ἴδρυσης τῆς Ἑκκλησίας τοῦ Χριστοῦ στή Γῆ μέ τήν Πεντηκοστή, καί μέ βάση τή μαρτυρία τῆς καινῆς Διαθήκης στό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (κεφ. 6, σ. 1-5) βλέπουμε νά ὑπάρχουν ἑπτά (7) διάκονοι ἐκλεγμένοι ἀπό τό σύνολο τῶν πιστῶν τῆς πρώτης Ἑκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, πού ώς ἄμεσοι βοηθοί τῶν Ἀποστόλων φροντίζουν διάφορα θέματα πού δέν είναι μόνο πνευματικά, ἀλλά ἀφοροῦν κυρίως τήν τάξη καί τήν εύνομιά στήν Ἑκκλησία. Αὐτός είναι καί ὁ λόγος πού πήραν τόν συγκεκριμένο τίτλο ἀφοῦ διακονῷ σημαίνει βοηθῶ, (έξ)υπηρετῶ. Οἱ Ἀπόστολοι ἐπίσης στίς περιοχές πού ἴδρυσαν Ἑκκλησίες χειροτόνησαν καί πρεσβυτέρους καί ἐπισκόπους. Γιά παράδειγμα

ό Ἀπόστολος Παῦλος χειροτόνησε πρεσβυτέρους στήν Δέρβη (Πράξεις κεφ.14ο, στ. 23) ἐνώ ώς ἐπισκόπους ἔθεσε τόν Τίτο στήν Κρήτη καί τόν Τιμόθεο στήν Ἐφεσσο (ἐπιστολή πρός Τίτον, κεφ.1ο, στ. 5). Στό ἴδιο κεφάλαιο ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅτι ἔδωσε ἐντολή στόν Τίτο νά χειροτονήσει πρεσβυτέρους. Οἱ πρεσβύτεροι λοιπόν είναι περισσότεροι τοῦ ἐνός ἀνά περιοχή, ἐνώ ὁ ἐπίσκοπος πάντοτε ἔνας, ώς ἐξηγεῖται καί ἀπό τή σημασία τοῦ τίτλου του πού ἀπαιτεῖ νά ἐπιβλέπει τούς πάντες καί τά πάντα ώς κύριος ὑπεύθυνος γιά τήν Ἑκκλησία πού τοῦ ἀνατέθηκε ἀπό τούς Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ. Επομένως ὁ πρώτος βαθμός είναι τοῦ διακόνου, ὁ δεύτερος τοῦ πρεσβυτέρου καί ὁ τρίτος καί κορυφαίος τοῦ ἐπισκόπου. Προαιρετικά καί μόνο διαδοχικά μπορεῖ νά γίνει ἀνάδειξη στό δεύτερο καί τρίτο βαθμό μέ διαφορετική διαδικασία καί νέα χειροτονία κάθε φορά.

Καταρχάς μόνο ὁ ἐπίσκοπος μπορεῖ νά χειροτονεῖ διακόνους καί πρεσβυτέρους ἐνώ ἐπίσκοπο χειροτονοῦν ἄλλοι ἐπίσκοποι (ἀπό 2 καί πάνω μαζί) μετά ἀπό ἐκλογή καί ἐντολή ἀπό τήν Σύνοδο ὅλων τῶν ἐπισκόπων τῆς κατά τόπον Ἑκκλησίας. Μόνο ἡ ἐπιλογή ἐπισκόπου ἀπαιτεῖ ἐκλογή ἐνώ ἡ χειροτονία τῶν δύο πρώτων βαθμῶν τῆς ἱεροσύνης είναι ἀπόφαση τοῦ ἐπισκόπου. Μέ σκοπό νά εὐλογεῖ τό Μυστήριο ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός πού υποσιάζεται στήν Ἀγία Τράπεζα κατά τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, πάντοτε οἱ χειροτονίες καί γιά τούς 3 βαθμούς γίνονται κατά τή διάρκεια τῆς Θείας

Λειτουργίας.

΄Η έπιλογή τῶν ἀνθρώπων πού θά ἀξιωθοῦν νά λάβουν τήν ἱεροσύνη ἀπαιτεῖ τήν τήρηση κάποιων βασικῶν προϋποθέσεων ὥστε νά ὑπάρχει ἡ βάση γιά τήν ἀνάδειξη τῶν ἐκλεκτοτέρων καί πνευματικοτέρων πιστῶν σέ ψέσεις εὐθύνης καί διακονίας ἐντός τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας. Τά πιό σημαντικά κριτήρια τά ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν ἴδια ἐπιστολή του πρός Τίτον (κεφ. 1ο, στ. 6-9): «εἰ τίς ἔστιν ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα. δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ώς Θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὄργιλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ, ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὄσιον, ἐγκρατῆ, ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ἦται παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν». Μέ λίγα λόγια, νά εἶναι ἄνδρας (ὑπῆρξαν γυναίκες πού ὑπηρέτησαν τήν Ἐκκλησία ώς διακόνισσες ἀλλά μέ τήν ἔννοια τοῦ σημερινοῦ νεοκόρου στούς ἱερούς ναούς, ώς βοηθητικό προσωπικό δηλαδή, ἀλλά δέν συμμετεῖχαν ποτέ στά μυστήρια ἐνεργά), πρότυπο ἐφαρμογῆς τοῦ νόμου τοῦ Εὐαγγελίου πού νά μήν ἔχει κάποιος νά τόν κατηγορήσει γιά κάτι μεμπτό, πού θά διδάσκει τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καί θά μάχεται τούς ἔχθρούς της. Ἐδῶ ἐκτιμοῦμε πώς θά βοηθοῦσε νά ἀναφερθοῦμε στή συζήτηση ἐνός πιστοῦ μέ τόν Γέροντα Παΐσιο τόν ἀγιορείτη γιά τό θέμα τῆς καθαρότητας τοῦ βίου πού πρέπει νά ἔχει κάποιος γιά νά ἀξιωθεῖ τῆς ἱεροσύνης:

«- Γέροντα, ἀφοῦ ἡ ἔξομολόγηση τά σβήνει ὅλα, τότε γιατί αὐτός πού κάνει μεγάλη σαρκική ἀμαρτία δέ μπορεῖ νά γίνει ἱερέας;

Ἐκείνη τή στιγμή ὁ γέροντας ἔτυχε νά κρατάει δύο ἀνοξείδωτα κύπελλα πού κερνοῦσε νερό στούς προσκυνητές.

- Δέ μοῦ λές, ἂν τό κύπελλο σπάσει καί τό ἡλεκτροκολλήσω τότε δέ θά γίνει γερό;

- Ναί, καί μάλιστα πιό γερό ἀπό ὅτι ἦταν πρίν.

- Τότε, νά πού τό ἔνα μέ τήν κόλληση ἔγινε πολύ γερό, ἐνῶ τό ἄλλο, πού δέν ἔχει κόλληση, δέν εἶναι μέν τόσο γερό, ἀλλά εἶναι ἀπείραχτο. Όταν ἔλθει ὁ Βασιλιάς, μέ ποιό ποτήρι θά τοῦ δώσουμε νά

πιεῖ νερό;

- Μέ τό δεύτερο, τό ἀπείραχτο, πού δέν ἔχει κολληθεῖ.

- "Ε, γιά αὐτό κάνουμε ἱερεῖς ἐκείνους, πού δέν ἔκαναν ἀμαρτία ἀσχέτως ἐάν δέν εἶναι τόσο θερμοί, ὅσο ἐκεῖνοι πού ἔκαναν ἀμαρτία."

Μετά τούς πρώτους 2 αἰῶνες καί μετά τήν κοιμηση τῶν Ἀποστόλων, οἱ Ἐπίσκοποι ὅλων τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν συνῆλθαν στήν Α' Οἰκουμενική Σύνοδο τό 325 μ.Χ. στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, προκειμένου νά λύσουν θέματα πίστεως καί τάξεως στήν Ἐκκλησία, κατά τό παράδειγμα τῆς Ἀποστολικῆς Συνόδου πού πραγματοποιήθηκε στά ἱεροσόλυμα ἀπό τούς Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ μετά τήν Πεντηκοστή ἀποφασίζοντες γιά σοβαρά θέματα. Όλες οἱ ἔγκυρες Οἰκουμενικές Σύνοδοι ἔως σήμερα – ὑπῆρξαν καί παράνομες ~~Χ~~ ~~*~~ συγκλήθηκαν ἀπό αἵρετικούς ἐπισκόπους χωρίς τή συμμετοχή τῶν κανονικῶν ἐπισκόπων οἱ ὄποιες ὀνομάστηκαν ψευδοσύνοδοι καί ἀκυρώθηκαν στήν ἐπόμενή τους Οἰκουμενική - κατέληξαν σέ ὅμοφωνία ὅπως καί ἡ πρώτη Ἀποστολική στά ἱεροσόλυμα καί εἶναι γιά τούς χριστιανούς οἱ ἀποφάσεις τους θεόπνευστες καί ἀμετάκλητες. Σέ αὐτές τίς Συνόδους λοιπόν ἔγιναν πιό συγκεκριμένα τά κριτήρια καί οἱ ὄροι τούς ὅποίους ἔπρεπε νά πληροῖ ἔνας πιστός γιά νά μπορεῖ νά χειροτονηθεῖ. Κρατώντας ὅλα ὅσα ἔθεσαν οἱ Ἀπόστολοι καί εἶδαμε στήν ἀναφορά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, προστέθηκαν κατώτατα ἡλικιακά ὄρια ἀνάλογα τό βαθμό (25 γιά τόν διάκονο, 30 γιά τόν πρεσβύτερο καί 35 γιά τόν ἐπίσκοπο) καί ἐνῶ ἀρχικά δέν ἦταν κώλυμμα γιά τόν Ἐπίσκοπο νά ἔχει νυμφευθεῖ ἀποφασίστηκε γιά πρακτικούς λόγους νά μήν χειροτονοῦνται σέ ἐπίσκοπο ἔγγαμοι πρεσβύτεροι κανένας κρίθηκε ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας τῶν δύο πρώτων αἰώνων ὅτι οἱ βιωτικές μέριμνες θά τόν ἐμπόδιζαν νά τελεῖ τά καθήκοντά του ἀπερίσπαστος ώς ἔπρεπε. Ἐπιπλέον ὅποιος χειροτονεῖτο δέ θά μποροῦσε ἔπειτα νά νυμφευθεῖ. Στό θέμα τῆς ἐμφάνισης ἀποφασίστηκε νά ἔχει γενειάδα πλήρη καί κόμμη μακράν κατά τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου μας Ιησοῦ Χριστοῦ. Ἐπιπλέον, θά ἔπρεπε νά εἶναι σωματικά καί πνευματικά ἀρτιμελής γιά νά μήν ἔχει τέτοιων εἰδῶν προβλήματα καί δυσχέρειες στήν ἄσκηση

γήραν

τῶν καθηκόντων του. Στό θέμα τῆς ἀμφίεσης τῶν ιερωμένων ἀποφασίστηκαν διαφοροποιήσεις ἀνάλογες τοῦ βαθμοῦ γιά πρακτικούς λόγους, μέ τήν ἐπισκοπική ἀμφίεση νά εἶναι μίμηση τῆς ἀμφίεσης τοῦ πρώτου Ἀρχιερέα τῆς Π. Διαυθήκης Λαρών πού κατασκευάστηκε κατά ἐντολήν τοῦ Θεοῦ στὸν θεόπτη Μωϋσῆ (Λευιτικόν, κεφ. 8ο, στ. 1-13). Τά ἄμφια στούς ιερωμένους ἀνάλογα τό βαθμό τους εἶναι: τρία γιά τὸν διάκονο (στιχάριον, ὄράριον, ἐπιμανίκια), ἐπιπλέον δύο γιά τὸν πρεσβύτερο (ζώνη καὶ φελόνιο μέ τὸ ἐπιτραχήλιο ἀντί τοῦ ὄραρίου) καὶ γιά τὸν ἐπίσκοπο τά ἐπιπρόσθετα ἐπιγονάτιο καὶ ὡμοφόριο μέ τὸν ἀρχιερατικό σάκκο νά ἀντικαθιστᾶ τὸ φελώνιο. (Καί ἐννοεῖται, ὅσο μεγαλύτερος ὁ βαθμός καὶ περισσότερα τά ἄμφια, μεγαλύτερο τὸ βάρος τῆς εὐθύνης καὶ ὁ λόγος ποὺ θά δώσει ὁ ιερωμένος ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως).

Ἄς προσπαθήσουμε λοιπόν νά προσεγγίσουμε τό βάθος καὶ τό ύψος τοῦ μυστηρίου τῆς Ιερωσύνης μέ βάση τά καθιερωμένα τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό τήν μακραίωνη Παράδοσή της καὶ τά γραπτά πού ἔχουμε ώς παρακαταθήκη ἀπό τοὺς Θεοφόρους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ο Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος μετά ἀπό μεγάλες πιέσεις ἀποδέχθηκαν τήν ιεροσύνη καὶ εἰδικά ὁ πρῶτος ἔκανε μεγάλο διάστημα στήν ἀπομόνωση γιά νά ἀποδεχθεῖ τήν εὐθύνη της. Ο Ἅγιος Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος προσπαθοῦσε νά ἀποφύγει μέ κάθε τρόπο τήν Ιερωσύνη λόγω τῆς αἰσθησῆς ἀναξιότητας πού τόν διακατεῖχε ἐμπρός στό μέγιστο αξίωμα καὶ τήν τεράστια εὐθύνη πού φέρει. Μετά ἀπό ἀρκετό διάστημα ἐσωτερικῆς πάλης ἀφέθηκε τρέμοντας ὥπως ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος καὶ τόν χειροτόνησαν ἀρχικά ιεροκήρυκα (βαθμός κατώτερου κλήρου χωρίς ἐνεργή ἀλλά μόνο βοηθητική συμμετοχή στά μυστήρια ὥπως ὁ ἀναγνώστης-ψάλτης, ὁ ἐκκλησιαστικός-νεοκόρος καὶ ὁ μοναχός), ἔπειτα διάκονο καὶ πρεσβύτερο ἐνῷ τόν ἀπήγαγαν ἀπό τήν Αντιόχεια καὶ τόν μετέφεραν στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά τόν ἀνεβάσουν στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τῆς Βασιλεύουσας κατά ἐντολήν τοῦ ἴδιου τοῦ Αὐτοκράτορα. Βλέπουμε λοιπόν τούς μεγαλύτερους Πατέρες νά ωχριοῦν ἐμπρός στήν ἰδέα καὶ μόνο τῆς εὐθύνης τοῦ ἀξιώματος. Καὶ αὐτό λόγω τῆς

ζωντανῆς τους συνείδησης καὶ τῆς πλήρους κατανόησης τῆς τεράστιας εὐθύνης ἀπέναντι στό Θεό καὶ τούς ἀνθρώπους. Αὐτά τά δύο εἶναι τά κίνητρα πού τούς ὁδήγησαν νά γίνουν πρότυπα καὶ οἰκουμενικοί διδάσκαλοι τῆς πίστεώς μας μέ τούς κόπους καὶ τούς μόχθους τους γιά τό ποίμνιο πού τούς ἀνέθεσε ὁ Θεός. Καί τό ἔνα μέρος τῆς εὐθύνης τῶν ιερωμένων εἶναι νά δίνουν τό σωστό παράδειγμα καὶ νά νουθετοῦν μέ ἀγάπη καὶ ἀκρίβεια περί τά τῆς πίστεως τό λαό τοῦ Θεοῦ ἐνῷ τό δεύτερο εἶναι νά λειτουργοῦν τά θεόσδοτα καὶ σωστικά Μυστήρια μέ φόβο Θεοῦ καὶ συνέπεια μέ σκοπό νά ὁδηγηθοῦμε ὅλοι μαζί, κληρικοί καὶ λαϊκοί στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Καί οἱ δύο πλευρές τῆς εὐθύνης τῶν ιερωμένων ὑπάρχουν στήν Καινή Διαυθήκη ώς ἀναφορές σέ λόγους τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ: «καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» (λόγος πρός τόν Απόστολο Πέτρο, Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιο, κεφ. 16ο, στ. 19) καὶ «ὅς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληρονόμησεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὅς δ' ἀν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληρονόμησεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.» (Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιο, κεφ. 5ο, στ. 19). Μέ τήν Αποστολική διαδοχή πού συνεχίζεται μέσω τῶν ἐπισκόπων πού χειροτέτησαν οἱ ἴδιοι οἱ Απόστολοι ἔως τούς σημερινούς ἐπισκόπους καὶ τούς ιερεῖς στούς ὅποιους αὐτοί ἀναθέτουν τό λειτούργημα τοῦ πνευματικοῦ-έξομολόγου ἡ ἀδιανόητη αὐτή ἔξουσία πού ἔδωσε ὁ Κύριός μας νά σβήνουν ἢ νά κρατοῦν ἀμαρτίες μέσω τοῦ μυστηρίου τῆς ιερᾶς ἔξομολογήσεως βρίσκεται στά χέρια τῶν κληρικῶν. Μόνη αὐτή ἡ ἔξουσία-εὐθύνη γιά τόσες ψυχές πρέπει νά μᾶς ἐμπνέει ἀπέραντο σεβασμό καὶ συμπάθεια πρός τούς πνευματικούς μας πατέρες ἐπειδή κατά τήν Τελική Κρίση θά δώσουν λόγο στόν Κύριο ἢν δέν μεταχειρίστηκαν τό σωστό τρόπο γιά νά σώσουν τίς ψυχές πού κατέφυγαν σέ αὐτούς μετανοημένες. Μέ βάση αὐτή τήν ἀφορμή πρέπει νά ἀναφέρουμε καὶ τό λόγο τῶν πρώτων ἀσκητῶν τῆς ἐρήμου πού ἀναφέρεται στό βιβλίο «γεροντικό» γιά τή στάση

μας ἀπέναντι στούς ιερεῖς: «Σάν συναντήσεις ἔναν ιερέα καὶ ἔναν ἄγγελο όμα χαιρετήσεις πρῶτα τὸν ιερέα καὶ μετά τὸν ἄγγελο».

Μέ βάση τά παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ὅτι ποτέ καὶ γιά κανένα λόγο δέν ἐπιτρέπεται στόχριστιανόν κατακρίνει ιερωμένο. Καὶ μέ τή λέξη κατάκριση ἐννοοῦμε τὴν κρίση μέ κακή πρόθεση καὶ σκοπό τήν μείωση τῆς προσωπικότητας τοῦ ἄλλου ἢ τὸν ἔξευτελισμό του. Υπάρχει ἡ δίκαιη κρίση πού ἀφορᾶ τίς πράξεις καὶ πρέπει νά γίνεται μέ διάκριση καὶ ἐπιείκεια. Όχι ὅμως νά κρίνουμε καὶ νά σχολιάζουμε ἀρνητικά μέ κακία καὶ ἐμπάθεια. Τυγχάνει νά γνωρίζουμε προσωπικά σχετικό μέ τὸ θέμα περιστατικό^όπου κάποια κυρία πού ἐκκλησιαζόταν τακτικά κατέκρινε συνεχῶς κάποιον ιερέα σεμνό καὶ ταπεινό. Αὐτός δέν ἀσχολήθηκε μέ αὐτό τὸ θέμα. Κάποιος ὅμως πού ἄκουγε τίς κουβέντες τῆς τῆς συνέστησε νά προσέχει τί λέει ἐπειδή ὁ Θεός δέν ἀφήνει ιερέα ἀνυπεράσπιστο στήν ἀδικία. Αὐτή συνέχισε ἀδιόρθωτη καὶ τό ἀποτέλεσμα ἡταν νά χάσει σέ ἐλάχιστο διάστημα ὅλα τά δόντια τῆς. Τότε φυσικά σταμάτησε νά κατακρίνει ἐξ ἀδυναμίας νά ὅμιλήσει. Ἐλπίζουμε νά ὠφελήσει τό συγκεκριμένο παράδειγμα πού παραμέσαμε.

Μόνο ὁ Κύριος εἶναι ἀρμόδιος νά κρίνει ιερωμένο λόγω τοῦ ὅτι Αὐτός τὸν χειροτονεῖ ἀοράτως καὶ ὅχι ὁ ἐπίσκοπος. Αὐτό φαίνεται ἄλλωστε καὶ ἀπό τίς εὐχές τοῦ ἐπισκόπου τῆς ἀκολουθίας τῆς χειροτονίας εἰς διάκονον. Ή πρώτη εὐχή ἀναφέρει: «Θεία Χάρις, ἡ πάντοτε τά ασθενή θεραπεύουσα καὶ τά ελλείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται τόν τάδε ευλαβέστατον Υποδιάκονον εἰς Διάκονον. Ευξώμενα ουν υπέρ αυτού, ίνα ἐλύθη επ' αυτόν ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος». Τό τρίτο πρόσωπο τῆς λέξης «προχειρίζεται» ἀναφέρεται στόν Θεό ώς Ἅγιον Πνεῦμα καὶ ὑπάρχει στά κείμενα ὅλων τῶν μυστηρίων τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας μας ώς ἐνδειξη τῆς πίστης μας πώς δέν τελεῖ τά μυστήρια ὁ ιερέας ώς ἄνθρωπος ἀλλά τό Ἅγιον Πνεῦμα μέσω τοῦ σώματος τοῦ ιερέα πού δανείζει τά μέλη του κατά τήν τέλεση. Καί γιά αὐτό τό λόγο τά μυστήρια πού τελεῖ ὁ ιερέας εἶναι τό ἴδιο ἔγκυρα καὶ ἐνισχυτικά γιά ἐμάς τούς λαϊκούς ἀσχέτως τῆς ἀγιότητας ἢ μή τοῦ τελοῦντος τό μυστήριο ιερέα. Πρόσχωμεν.

Θεοφίλος
Τσεγγενές

Ἐπιμέλεια
Γ. Ἀν. Τσεγγενές

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΤΙΑΡΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ: 6977582800

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΑΡΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών

κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

N. Βότση 34, Τηλ.: 2610-320.602, Fax: 2610-279.533 email: i-m-patron@otenet.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Ἄρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

Πέτρος Κούλης, Γραφικές Τέχνες, Τηλ.: 2610-273.093, email: paulkoulis@gmail.com