



ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΤΟΣ 80

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ 430

Ἡ ἀγάπη πρός τούς αίρετικούς

Εἰσαγωγή

Η ἐποχή πού ζοῦμε ὅσον ἀφορᾶ τίς θρησκεῖες μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ ώς ή ἐποχή τῶν διαλόγων. Άκοῦμε πολύ συχνά γιά τίς λεγόμενες Διαθρησκειακές Συναντήσεις, κάτι πού ἀφορᾶ τόν διάλογο μεταξύ ἐκπροσώπων διάφορων θρησκειῶν, καί γιά Διαχριστιανικές Συναντήσεις πού ἀφορᾶ τόν διάλογο μεταξύ τῶν ἐκπροσώπων τῶν διαφόρων χριστιανικῶν δογμάτων. Η Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία, ἔχοντας τήν αὐτοσυνειδησία ὅτι ή ἵδια εἶναι ή Μία, Αγία, Καθολική καί Αποστολική Ἐκκλησία καί ὅτι δέν ἀποτελεῖ ἀπλά ἔνα μέρος κάποιας «Παγκόσμιας Ἐκκλησίας», συμμετέχει σέ αὐτούς τούς διαλόγους μέ σκοπό νά κάνει γνωστή τήν Ἀλήθεια στούς αίρετικούς καί στίς ἄλλες θρησκεῖες κινούμενη ἀπό ἀγάπη πρός τά πλανεμένα παιδιά τοῦ Θεοῦ. Τουλάχιστον αὐτός ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ὁ σκοπός τῆς συμμετοχῆς της... Μήπως ὅμως ή ἀναποτελεσματικότητα αὐτῶν τῶν διαλόγων

όφειλεται στό ὅτι δέν ἀγαπᾶμε ὅπως πρέπει τούς αίρετικούς; Μήπως ἀπό τήν ἐκδήλωση τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης καταντήσαμε σέ μιά ἀκατάσχετη ἀγαπολογία; Μήπως ἀντί νά ὠφελοῦμε τούς ἄλλους προδίδουμε τήν πίστη μας; Τελικά, τί ἐννοοῦμε ὅταν ἀναφερόμαστε στήν ἀγάπη πρός τούς αίρετικούς;

Αἵρεση καί αίρετικοί

Ἡ λέξη αἵρεση προέρχεται ἀπό τό ρῆμα αἴρομαι πού σημαίνει ἐκλέγω, διαλέγω, ἐπιλέγω. Αίρετικός στόν Χριστιανισμό εἶναι αὐτός ὁ ὅποιος ἐπιλέγει καί ἀκολουθεῖ ἔνα μέρος τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας ἡ τήν νοθεύει κτλ. Ὁ αίρετικός ἀποκόπτει αὐτόματα τόν ἔαυτό του ἀπό τήν Ἐκκλησία καθώς παύει πλέον νά πιστεύει ὄρθια στόν Θεό ἀφοῦ διαπράττει νοθεία τῶν δογμάτων τῆς πίστεώς μας! Ἐμεῖς δέν ἔχουμε τό δικαίωμα «ἰδτα ἐν ἡ μία κεραία» νά ἀλλάξουμε ἀπό τήν Παράδοση

τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ μακαριστός Κατηχητής τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, ὁ Γεώργιος Οἰκονόμου, ἔλεγε ὅτι ἡ Ἐκκλησία πατάει σέ δυό πόδια: τήν Αγία Γραφή καὶ τούς Ἱερούς Κανόνες. Ὄποιος λοιπόν πειράζει αὐτά τά δύο, πέφτει σέ αἴρεση, δέν μπορεῖ νά ἀνήκει στήν Ἐκκλησία καὶ στερεῖ τόν ἔαυτό του ἀπό τήν δυνατότητα τῆς σωτηρίας.

Ὑπάρχει ὅμως ἡ διάκριση ἀνάμεσα στήν αἴρεση καὶ στόν αἱρετικό ἡ ὅποια ἔχει θεμελιώδη σημασία γιά κάθε χριστιανό καὶ ἀποτελεῖ βασική ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας. Μᾶς λέει ὁ ἄγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὅτι μέ τά λόγια του καὶ τήν διδασκαλία του, δέν διώκει τόν αἱρετικό, ἀλλά τήν αἴρεση. Δέν ἀποστρέφεται τόν ἄνθρωπο ἀλλά μισεῖ τήν αἴρεση. Στό πρόσωπο λοιπόν τοῦ αἱρετικοῦ δέν βλέπουμε ἐναν δαίμονα ἀλλά μᾶλλον ἐναν ἄρρωστο στήν πίστη ἄνθρωπο, ἐνα θύμα τοῦ διαβόλου καὶ γι' αὐτό ἔχει τήν ἀνάγκη τῆς ἐπανένταξής του στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. Γι' αὐτό λοιπόν ἡ Ἐκκλησία δείχνει τήν ἀγάπη της πρός αὐτούς τους ἀνθρώπους καὶ τούς ἀναζητᾶ σάν τόν ἄσωτον οἶ τῆς εὐαγγελικής περικοπῆς. Πῶς πρέπει ὅμως ἐμεῖς πού εἴμαστε ὑγιεῖς στήν πίστη νά δείχνουμε ἀληθινά ἀγάπη πρός τους πλανεμένους ἀδελφούς μας;

Ἡ ἀληθινή ἀγάπη

὾πως εἴπαμε προηγουμένως, ἡ ἀγάπη

πού δείχνει ἡ Ἐκκλησία πρός τούς αἱρετικούς μοιάζει μέ τήν ἀγάπη πού ἔδειχνε ὁ σπλαγχνικός πατέρας στόν ἄσωτο οἶ του πού στεκόταν καὶ τόν περίμενε στήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ἐπιδιώκει νά ἔρθει σέ διάλογο μέ τούς αἱρετικούς μέ σκοπό τήν σωτηρία τους. Ὁ διάλογος ὅμως αὐτός δέν είναι ἀνευ ὄρων. Ἡ ἀγάπη πρός τούς αἱρετικούς ἔχει καὶ τά ὄριά της καθώς ἀληθινή ἀγάπη ἔχουμε μόνο ὅταν ἔχουμε καὶ ὄρθη πίστη καὶ ἀκολουθοῦμε σωστά τήν Ἀλήθεια πού είναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Καὶ τοῦτο διότι δέν μπορεῖ ἡ ἀγάπη νά μπαίνει πάνω ἀπό τήν μία Ἀλήθεια. Ἡ ἀγάπη δέν μπορεῖ νά ξεπερνάει τά ὄρια πού ἔθεσαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.

Ο ἀπόστολος Παῦλος στήν Πρός Τίτον ἐπιστολή του μᾶς προτρέπει: *αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετά μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδώς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἀμαρτάνει ὥν αὐτοκατάκριτος.* Νά ἐπιδιώκουμε δηλαδή νά νουθετοῦμε **τούς αἱρετικούς** ὅχι μόνο μία φορά ἀλλά καὶ δεύτερη! Ὅταν ὅμως βλέπουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἐμμένει στήν αἴρεση, τότε παραιτούμαστε. Τόν ἀφήνουμε στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιατί μόνος του ἐπιλέγει νά παραμένει ἐκτός Ἐκκλησίας καὶ νά είναι «*αὐτοκατάκριτος*».

Ἐπειτα, ὁ ἄγιος Παΐσιος μᾶς συμβουλεύει ὅτι στίς συζητήσεις μας μέ **τούς αἱρετικούς** ἐπιβάλλεται νά **τούς** βάζουμε τήν «*καλή ἀνησυχία*». Δηλαδή, νά **τούς** κάνουμε νά καταλάβουν ὅτι βρίσκονται στήν πλάνη καὶ νά

μήν ἀναπαύουν ψεύτικα τόν λογισμό **τους** ὅτι ἔχουν ὄρθη πίστη. **Ἡ ἀγάπη** μας γιά τά πλανεμένα ἀδέρφια μας, θά πρέπει νά μᾶς κάνει νά **τούς** δείξουμε τήν πηγή στήν ὅποια θά βροῦν τήν «γιατρειά» ἀπό τήν «ἀρρώστια» τῆς πίστης **τους**.

Ἀπό τήν ἀγάπη στήν σημερινή ἀγαπολογία

Σήμερα ὅμως βλέπουμε τό ἐντελῶς ἀντίθετο. Μέ τό πρόσχημα τῆς ἀγάπης, μιᾶς δικῆς τους ἀγάπης, Ὁρθόδοξοι συμπροσεύχονται μέ κάθε λογῆς αἱρετικούς, ἀκόμα καί ἀλλόθρησκους! Φτάνουμε σέ σημεῖο, ὅχι μόνο νά μήν κοιτοῦν νά διδάξουν τήν ἀλήθεια, ἀλλά νά περνοῦν τό μήνυμα ὅτι εἴμαστε ὅλοι ἴδιοι! Συμπροσεύχονται ἄν καί ὑπάρχουν δεκάδες Ἱεροί Κανόνες στό Πηδάλιο πού ὁρίζουν τήν ποινή τῆς καθαίρεσης σέ περίπτωση συμπροσευχῆς γιά τους κληρικούς καί τοῦ ἀφορισμοῦ γιά τοῦ λαϊκούς! Στίς εὐρωπαϊκές χῶρες μάλιστα παρατηρεῖται τό λυπηρό φαινόμενο ἀκόμα καί τῆς μετάδοσης Θείας Κοινωνίας στους αἱρετικούς! Ὁ ἄγιος Παῦσιος ὅταν τόν εἶχαν ἐπισκεφτεῖ δύο Παπικοί δέν καταδέχτηκε νά πεῖ οὕτε τό «Πάτερ ἡμῶν» μαζί τους. Ἔλεγε ὅτι ἐφόσον ὑπάρχει διαφορά στό δόγμα, μεταξύ ἡμῶν (Ορθοδόξων) καί ὑμῶν (Ρωμαιοκαθολικῶν) χάσμα μέγα ἐστί...

Δέν μποροῦμε νά μιλᾶμε γιά ἀγάπη καί ἐνότητα ἄνευ ὅρων μέ αἱρετικούς οί ὅποιοι κηρύσσουν τήν Πανθρησκεία πού θέλει νά ἐπιβάλλει ἡ Νέα Ἐποχή ὅπως γιά παράδειγμα ὁ νῦν αἱρεσιάρχης Πάπας Φραγκίσκος, ὁ ὅποιος δήλωσε στίς 23/9/2015 στίς Η.Π.Α. ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἄλλαχ κι ὁ Γιαχβέ, εῖναι τρία ὄνόματα τοῦ ἴδιου Θεοῦ! Μουσουλμάνοι, Ἐβραῖοι καί Χριστιανοί πιστεύουν στόν ἴδιο Θεό σύμφωνα μέ αὐτόν τόν ἄνθρωπο! Εῖναι λοιπόν δυνατόν νά συμπεριφερόμαστε σάν νά μήν συμβαίνει τίποτα μέ αὐτόν καί τους πιστούς του; Ἄς μήν μιλήσουμε καί γιά τίς ὑπόλοιπες αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ...

Κι ὅμως οί Ὁρθόδοξοι δέν ἐπιλέγουμε νά τους διδάξουμε τήν Ἀλήθεια. Δέν προσπαθοῦμε νά τους βάλουμε τόν «καλό λογισμό». Δέν τους δείχνουμε ὅτι κάτι δέν πάει καλά μέ τήν πίστη τους, ὅτι μᾶλλον λατρεύουν τόν Πάπα τους καί ὅχι τόν Θεό. Τό νά μιλᾶμε γιά ἐνότητα καί ἀγάπη καί νά μήν διδάσκουμε τήν ἀληθινή πίστη ὅπως πρέπει εῖναι ἀμάρτημα φοβερό γιά τούς ὄρθοδοξους χριστιανούς σύμφωνα μέ τους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Μέ αὐτόν τόν τρόπο καί τους ἄλλους ἀφήνουμε στό σκοτάδι τῆς πλάνης τους καί ἐμεῖς προδίδουμε τήν πίστη μας γιά χάρη μιᾶς ψεύτικης καί συμφεροντολογικῆς «ἀγάπης».

Ἐπίλογος

Σέ αὐτό τό ἄρθρο, ἔγινε προσπάθεια νά παρουσιαστεῖ ἡ ἀληθινή ἀγάπη τοῦ Ὁρθόδοξου Χριστιανοῦ πρός τους αἱρετικούς. Οἱ ἄγιοι

Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας μᾶς δίδαξαν καὶ συνεχίζουν νά μᾶς διδάσκουν ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες καὶ πλέον χρόνια πῶς πρέπει νά συμπεριφερόμαστε πρός τούς αἱρετικούς. Ἄν πιστεύουμε ὅτι δέν εἴμαστε σοφότεροι ἀπό αὐτούς θά ἀκολουθήσουμε τό δικό τους δρόμο γιά τήν ὁρθή ἀγάπη. Σέ ὅσους δείχνουν νά ἔχουν τήν πρόθεση νά μάθουν γιά τήν Ἀλήθεια ὄφείλουμε νά ἐπιμείνουμε καὶ νά προσπαθήσουμε νά τούς φέρουμε στήν Ἐκκλησία γιατί μόνο ἐντός τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχει ἡ δυνατότητα σωτηρίας. Γιά ὅσους ὅμως ἐμμένουν στήν αἵρεσή τους, δέν μποροῦμε νά κάνουμε κάτι. Ἐδῶ ἰσχύει τό «παραιτοῦ» τοῦ ἀπ. Παύλου. Μποροῦμε νά προσευχόμαστε ὑπέρ ἐπιστροφῆς τῶν πεπλανημένων ἀλλά ἀπαγορεύεται νά μετακινοῦμε τά δρια πού ἔθεσαν οἱ ἄγιοι μας. Τήν αἵρεση μισοῦμε ἀλλά τόν αἱρετικό ὄχι. Ποιός ξέρει ἂν αὐτός χρειάζεται ἔναν ἄνθρωπο νά τόν

παρακινήσει νά γνωρίσει τήν Ὁρθοδοξία; Ἐχουμε ἄπειρα παραδείγματα... Πάντα ὅμως ὀφείλουμε νά ἀκολουθοῦμε τήν Ἱερή Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας κι ὅχι τίς μοντέρνες πρακτικές ἀγάπης πού μᾶς πλασάρουν κάποιοι δῆθεν θεολόγοι, εἴτε λαϊκοί εἴτε κληρικοί ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς ἱεροσύνης. Διότι ὅπως λέει καὶ τό Ιερό Πηδάλιο: δέν μᾶς νοιάζει τί εἶπαν ἡ τί σκέφτηκαν μερικοί πατέρες (σύγχρονοι κληρικοί – θεολόγοι) ἀλλά τί λέει ἡ Ἅγια Γραφή, οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι καὶ ἡ κοινή γνώμη τῶν Ἅγιων Πατέρων. Μόνο ἔτσι μποροῦμε νά λέμε ὅτι ἀγαπᾶμε τούς αἱρετικούς.

Γεράσιμος Άθανασίου

Απόφοιτος Θεολογικῆς Σχολῆς Αθηνῶν

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ: 6977582800

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών

κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

N. Βότση 34, Τηλ.: 2610-320.602, Fax: 2610-279.533 email: i-m-patron@otenet.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Άρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

Π. Κούλης, Ψηφιακές Εκτυπώσεις, email: paulkoulis@gmail.com